

Kinderkerk Jaarverslag 2019

Gezellige avond

Dit jaar geen gezellige avond in januari, maar een leuke jaarafsluiting in de tuin bij Marjolein. Het was prachtig weer en het was heerlijk om gewoon even gezellig met elkaar te kletsen. Ook konden we het met Marjolein een rondleiding krijgen door haar mooie nieuwe huis. Op deze avond hebben we ook afscheid genomen van Eva en Daniëlle. Zij kregen een bon van Boers als dank voor hun inzet aan de kinderkerk.

Veertig dagen project en Pasen 21 april

Dit jaar volgen we het 40-dagenproject van 'Kind op Zondag' met als thema: 'Een nieuw begin' Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur: in de lente wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. Steeds opnieuw wordt in de Evangeliën verteld dat Jezus mensen een nieuw begin laat maken. En als het donker aanbreekt over zijn eigen leven, als Jezus gekruisigd wordt en sterft, laat God hem opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor ons allemaal. God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht.

Een nieuw begin is mooi, maar je moet er wel wat voor doen. In de weken voor Pasen gaan we met de kinderen oefenen: we doen dingen die nodig zijn om een nieuw begin te kunnen maken. We denken dan aan kiezen, wakker worden, geduld, vergeven, hulp krijgen. Elke week zingen we het project lied: "We bidden om een nieuw begin"



Wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven.
God, stuur ons toch uw wereld in
om liefde door te geven.

Jezus gaf hoop aan de mensen in nood.
Maar wie hielp hem in het uur van zijn dood?
God laat niet los waar hij ooit aan begon.
Hij geeft het leven als licht van de zon.

Wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven.
God, stuur ons toch uw wereld in
om liefde door te geven.

Organisatie: ,Marleen H, Annet, Inge en Marleen M

PKN kinderdienst: 17 maart

Op zondag 17 maart hielden we de kinderdienst met als thema: "Wakker Worden". Petra heette iedereen van het harte welkom in deze dienst. Het thema was een sub thema van het Paasproject. Dus tijdens deze dienst werd er ook een verhaal verteld over Stef en Julia en "wakker worden" door Inge. De schriftlezing werd gedaan door enkele kinderen aan de hand van een beeldverhaal. Het verhaal ging over Lucas 9: 28-36 (het bidden van Jezus op berg, terwijl de discipelen in slaap vielen). De tekeningen werden d.m.v. de beamer goed vergroot, zodat iedereen het goed kon zien. Met dit verhaal willen we zeggen: Open je ogen, anders blijven je ogen gesloten voor wonderen, voor tekenen van hoop, die je op je levensweg zal tegenkomen.

Ds. Hugo Habekoté was de voorganger. Een leuke dienst, voor jong en oud, waar de kinderen ook nog hun medewerking verleenden aan het openingsgebed.

Organisatie: Eva, Petra, Olga



Brugdienst: 7 juli

Het thema was dit jaar “Kleur bekennen” Daarom zijn de kinderen uit groep 8 dit jaar wezen “glow in the dark” midgetgolven in Schiedam en daarna zijn zij lekker uit eten geweest bij de Beren. We lazen van de prachtige mantel van Jozef. We beeldden met elkaar uit dat je je eigen kleuren mag laten zien. Soms verstopt je ze, omdat je voelt dat de anderen je bekijken, je te opvallend vinden. Je stopt je eigen kleur weg en wordt kleurloos en onzichtbaar in de massa. Onopvallend in de groep, maar dat voelt niet fijn. Zo'n jas, past jou niet. Laat je kleur weer tevoorschijn komen. Verstopt ze niet. Straal en schitter!

De mantel was speciaal door mevrouw Vreugdenhil voor deze dienst gemaakt. De jongeren kregen in de dienst een eigen etui. Allemaal in een eigen kleur met hun naam erop. Allemaal anders, want niemand is hetzelfde. Handig op je nieuwe school en een mooi aandenken aan de Kinderkerk.

Organisatie: Loura en Caroline.



Startdienst 15 september

Dit jaar is de kinderkerk actief betrokken bij de startdienst. Het thema was een “een goed verhaal” We begonnen om half 10 met koffie, om 10 uur startte de dienst en ging de kinderen op de normale manier naar de kinderkerk. In totaal waren er 15 kinderen. Deze werden verdeeld in 3 groepen en daarna volgden we foto speurtocht door het dorp. Bij elke foto probeerden we een bijbel verhaal te zoeken. Zo zochten we een verhaal bij het kompas, de bakker en de schenker (van Lenteren), het dijkgraver beeld, de dierenweide, een boom, het kleurrijke hek bij de aventurijn, een verkeersbord en bij de hoeksteen. Er worden goede en mooie verhalen gevonden door de kinderen. Onderweg werden ze ook nog getrakteerd op brood, manna snoepjes en dropvisjes. Ook hier werden de bijbels linken gelegd. Al met al een leuke “tussendoor” activiteit.



Organisatie: Janine, Els, Rianne, Loura en Esther

Kinderdienst: 10 november

Dit was een summiere kinderdienst, aangezien het Kompas ervoor gekozen had om een kerkdienst te organiseren op maandagochtend in de Hoeksteen. Het idee erachter was, dat de drempel om naar de kerk te groot kan zijn, waardoor niet alle kinderen bereikt worden. Dominee Habekotté heeft deze dienst ook geleid.. Het thema was "houdt vol". Enkele elementen van deze dienst zijn ook terug gekomen in de dienst van 10 november.

Inhoudelijke avond

.Deze avond is verzet naar 3 maart 2020

Organisatie: Marjolein en Esther en Rianne

Adventproject 2019:

Dit jaar volgden we het project uit Bible basics van 2018: "De Profeten zien het al" De Profeten zien al dat er een nieuwe leider komt, die goed zorgt voor alle mensen en vrede brengt. Elke week keken we naar de spannende avonturen van Kasper en Anne en hun zoektocht naar een nieuwe leider. Daarnaast zongen een mooi, maar toch enigszins moeilijk project lied. Tijdens de kinderkerk mochten de kinderen een mooie kerststal knutselen. Elke week kwam er iets bij en langzamerhand zagen wij het mooier en mooier worden. De opkomst was elke week erg groot (rond de 25 kinderen) en we hebben alle groepen steeds bij elkaar gezet. Op eerste kerstdag kregen de kinderen hun eigen kerststal mee naar huis.



Organisatie: Marleen, Olga, Caroline en Esther

Kinderkerstfeest 24 december

Op 24 december vierden we het kinderkerstfeest in de Hoeksteen. Het thema was "Morgen zal het kerstmis zijn" De jeugdkerk verzorgde het verhaal "Wie is de Messias?" Dit verhaal is ook in 2001 opgevoerd, maar is voor deze gelegenheid aangepast door Peter v.d. Berg. Gertjan Pellikaan praatte de dienst weer mooi aan elkaar. De jongste kinderen kwamen weer met een brandend lantarentje binnen onder de muziek van "this little light of mine". Esther leidde een klein kinderkoortje. Zij zongen "Er is een kindeke geboren op aard" Het slotlied "vrolijk kerstfeest iedereen" werd gezongen door een samengesteld koor van kinderen, leiding en jeugdkerk.

Organisatie: Marleen, Olga, Caroline en Esther