

Blijf op de hoogte



Blijf op de hoogte

Volg Rineke van Ginkel op de voet via haar weblog www.kerkinactie.nl/blogvanginkel. Neemt u een e-mail-abonnement op haar weblog, dan ontvangt u een e-mail zodra Rineke een nieuw bericht geplaatst heeft.

Blijf betrokken

Samen zijn we de kerk in actie. Verschillende kerkelijke gemeenten zijn betrokken bij het werk van Rineke. De gemeenten steunen haar werk en hebben contact met Rineke bijvoorbeeld via haar weblog. Wilt u ook op deze manier betrokken zijn? Neem contact op met uw gemeenteconsulent, kijk op www.kerkinactie.nl/consulent.

Financiële steun

U kunt de uitzending van Rineke van Ginkel financieel steunen. Uw gift is van harte welkom op rekeningnummer NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. Rineke van Ginkel.

Contactgegevens

Email: rinekeinzuidafrika@gmail.com
Blog: www.kerkinactie.nl/blogvanginkel
Facebook: www.facebook.com/rinekeinzuidafrika
Postadres: Beyers Naudé Centre
Faculty of Theology
T.a.v. Rineke van Ginkel
Stellenbosch University
171 Dorp Street, 7600 Stellenbosch
South Africa

kerk in actie

Kerk in Actie
Postbus 456
3500 AL Utrecht

Tel.: (030) 880 14 56
E-mail: servicedesk@kerkinactie.nl
Website: www.kerkinactie.nl
Foto voorkant: Miranda Ockerse
Overige foto's: Kerk in Actie, Hanna Wapenaar
Kaartje: Studio Arens / Kerk in Actie



Kerk in Actie draagt de keurmerken:



Deze folder is gedrukt op FSC-papier

A portrait of Rineke van Ginkel, a woman with curly blonde hair, smiling warmly. She is wearing a dark green top with a pattern of white and red feathers. The background is a soft-focus field of tall grasses.

**kerk
in actie**

Rineke van Ginkel

Ondersteunen van predikanten
en gemeenten in Zuid-Afrika



Rineke van Ginkel werkt vanaf februari 2017 als uitgezonden medewerker bij het Beyers Naudé Centrum in Zuid-Afrika. Dit centrum ondersteunt predikanten en hun plaatselijke gemeenten in de Kaap regio. Rineke zal samen met collega's vormen ontwikkelen om de predikanten en hun gemeenten te ondersteunen.

Eenheid

Zuid-Afrika is een land vol met grote tegenstellingen. Tussen arm en rijk maar ook tussen de kerken. Dit komt vaak door de verschillen in huidskleur. De apartheid speelt hier nog steeds een grote rol, ondanks dat het al sinds 1994 niet meer officieel bestaat. In dit land werkt het Beyers Naudé Centrum (BNC). Zij gaan voor eenheid, vrede en een gezamenlijke toekomst. Samen met predikanten en lokale gemeenten uit de Kaap regio.

Follow-up

Het BNC werkt vanuit de theologische faculteit van de Universiteit van Stellenbosch. Ze organiseren activiteiten rond verschillende thema's. Zoals het versterken van lokale gemeenten en welke rol ze kunnen spelen in het dagelijks leven. Dit doen ze onder andere tijdens jaarlijkse conferenties over actuele thema's. Hiervoor worden alle predikanten uit de regio uitgenodigd. Rineke gaat voor deze conferenties een follow-up maken,

"Ik breng mensen graag met elkaar in gesprek. Ontmoeting en dialoog vind ik mooi en heel belangrijk."

die handvatten geeft aan predikanten om in hun gemeente aan de slag te gaan met de opgedane kennis. Zodat de predikanten hun lokale gemeenten het hele jaar door kunnen blijven versterken.

Op bezoek bij

Rineke: "Het gebied van de Kaap is heel erg groot. Het is daarom voor predikanten niet mogelijk om elkaar regelmatig te ontmoeten. Ook is het niet altijd helder voor het BNC welke actuele vragen er nu precies in de verschillende gemeenten zijn. Daarom ga ik gemeenten in de regio bezoeken. In gesprekken met de predikanten ontdek ik wat er gebeurt en welke vragen er zijn. Op die manier kan er zo goed mogelijk worden gewerkt aan een follow-up van de conferenties." Daarnaast gaat Rineke ook kijken hoe kerken en organisaties meer met elkaar verbonden kunnen worden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door middel van de methode contextueel bijbellezen.



Mooie ervaring

Rineke heeft na haar bachelor theologie de predikantsmaster gedaan. Tijdens haar studie wist ze nog niet of ze ook zelf predikant zou worden. "Door gesprekken toen en de ervaringen die ik heb opgedaan kwam ik erachter dat het goed bij me past.", zegt Rineke. Nu is ze erg blij dat ze als predikant in algemene dienst van de Protestantse Kerk in Nederland naar Zuid-Afrika gaat. "Het wordt hopelijk een mooie ervaring waarvan ik veel kan leren. Dat kan ik dan weer toepassen als ik in de toekomst gemeente-predikant word." Samen met haar man Patrick, die haar ten huwelijk heeft gevraagd op de Tafelberg, gaat ze deze mooie nieuwe stap nemen!

