

In uw handen heeft u de Nieuwsbrief van de Commissie Missionair Werk. We kijken terug op gehouden acties en kijken vooruit naar komende acties.

MAASDIJK MISSIONAIR
Nieuwsbrief zomer 2019



Inleiding

We vieren weer het Pinksterfeest. Het feest van de uitstorting van de heilige Geest. Pinksteren wordt ook wel het feest van de eerstelingen genoemd, de eerstelingen van de oogst wel te verstaan. In geestelijke zin duidt dit op de nieuw ontstane gemeente van Christus. Het is dus ook het feest van de zending. Als Commissie Missionair Werk zijn we blij met zoveel activiteiten van zending en evangelisatie waarvoor we van u de middelen ontvangen. Onze hartelijke dank daarvoor! In de nieuwsbrief vindt u de diverse projecten en activiteiten die we ondersteunen. Van harte bij u aanbevolen!

Jaarlijkse zendingscollectes

Pinksteren staat ieder jaar in het teken van de Pinkstercollecte.

Vanuit Commissie Missionair Werk ondersteunen wij dit jaar Rineke van Ginkel die sinds februari 2017 uitgezonden is door Kerk In Actie naar Kaapstad (Zuid-Afrika). Als Commissie hebben wij rechtstreeks contact met haar.

Fijn dat jullie een tijdje met ons mee willen leven! Schrijft ze. Deze maanden staan voor haar in het teken van kennis maken, een netwerk opbouwen en binnen het Beyers Naude Centrum het contact tussen (kerken in) Zuid-Afrika en Nederland– proberen de oecumene vorm te geven, en het ‘wereldwijd kerk’ zijn. Wat kunnen we van elkaar leren? Een van de dingen waar zij inmiddels al wel iets concreter mee bezig is, is het werken aan conferenties voor voorgangers in de Kaapregio. Je kunt het zien als een vorm van training, of toerusting, vooral voor predikanten die weinig gelegenheid (vaak vanwege financiële redenen) hebben voor nascholing

Zij wil hier samen met het Beyers Naudé Centrum aan gaan werken. Het is wat er in de conferenties al geprobeerd is te doen: gratis een dag training aanbieden, naar verschillende regio's toegaan om náár de mensen toe te komen, in plaats van ze te laten reizen. Maar is dat genoeg? Dat zijn dingen waar zij zich nu mee bezig houdt. U kan met haar meelesen op www.kerkinactie.nl/blogvanginkel).

Openluchtdienst

‘Mag ik bij jou’ dat is het thema van de Openluchtdienst 2019 die op zondag 21 juli aanstaande wordt gehouden. We willen ruimte maken voor de ander. Dat vraagt om een open houding. Het verhaal gaat over Zacheüs die er volgens de mensen niet bij hoort, maar die door Jezus wordt gezien. De vraag wordt omgekeerd. Jezus (!) vraagt aan Zacheüs: ‘Mag ik bij jou?’ Hij stapt de wereld van de tollenaar binnen! Jezus wacht niet af, Hij zoekt op. Wat heeft dat onze geloofsgemeenschappen van Maasdijk te zeggen? Zoals ieder jaar vindt de Openluchtdienst plaats op het Spektakel terrein aan de Prins Willem-Alexander straat. De dienst begint om 10.00 uur. Er is op u gerekend, wilt u wel even een stoel voor een ander meenemen! Namens de geloofsgemeenschappen graag tot ziens. Ds. H.M. Habekotté

Vakantiebijbelgids

Deze gids wordt uitgedeeld tijdens de openluchtdienst.



Een terugblik Zendingzondag

Voor de zendingzondag is er door ons gezocht naar zending dichtbij ons Westland. Dit hebben wij gevonden bij het leger des heils in Vlaardingen. De voor ons bekende Tine de Bruijn heeft na de dienst verteld wat het leger doet in Vlaardingen en waar ons collecte doel voor bestemd was. De mensen in Ostrawa Slowakije waren blij met onze gift.

40 dagentijd

Als Commissie Missionair Werk hebben wij in de week voor Pasen tasjes uitgedeeld aan gezinnen met kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. In dit tasje zat een boekje met bijbel verhalen en acht symbolen die passen bij de zeven dagen voor Pasen en voor de eerste Paasdag. (Buxustakje, Geldebuidel, Kruik, Brood, Haan, Kruis, Verband en Steen met tekst "Jezus Leeft"). Per dag kon er een verhaal worden (voor)gelezen en een bijbehorend symbool worden neergelegd op een tafel/kastje.

Als Commissie hopen we dat het Paasevangelie op deze manier is gaan leven voor de kinderen en de tasjes positief zijn ontvangen in de gezinnen.

Kindermiddag: 'Nu even niet!'

De kindermiddag werd op woensdag 6 maart gehouden in de Hoeksteen. Dit keer stond Benjamins kindershow op het programma. In deze kindershow werden wij naast goochelen en

buikspreekten, ook meegenomen in het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de waterput.

We kijken terug op toffe maar ook zeker een leerzame middag met rond de 75 kinderen.

Evangelisatiezondag

Al bijna 10 jaar ondersteunen wij via kerk in actie uitgezonden werkers. Kerk in actie zorgt dan ook mede voor contact en informatie uitwisseling gedurende de uitzending. Zo was dit in 2016 Tjeerd de Boer die uitgezonden was naar Hong Kong om daar theologie les te geven aan chinezen maar ook andere Aziaten. Hoe leuk is het dan als op het moment dat de uitzending voorbij is de werker naar Maasdijk wil komen om mee te werken in een dienst. Wij hebben ervan genoten. U ook.



Website PG Maasdijk

Op dit moment zijn wij hard bezig om al onze bezigheden en acties op de website te vermelden. Wij gaan al onze toekomstige

acties daarop melden. U kunt ons vinden op www.pgmaasdijk.nl onder de knop Kerk en samenleving

Postzegels en kaarten voor de zending

Ook in 2018 zijn er weer dozen vol postzegels en ansicht- en geboortekaarten ingezameld in gemeenten. Vrijwilligers hebben alles vervoerd, uitgezocht en gesorteerd om het materiaal uiteindelijk te kunnen verkopen op beurzen voor verzamelaars en aan handelaren. De opbrengst in 2019 is totaal € 28.969,-. De opbrengst is het meest waardevol en zichtbaar in levens van mensen die wereldwijd en dichtbij ondersteund worden door het werk van de GZB en Kerk in Actie.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan even contact op met: Thea den Breejen, Oranjewerf 108. Telefoon: 513174 of kijk op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties

Kaartenstandaard

Een groep dames maakt al een aantal jaren handgemaakte kaarten. De kaarten kunnen verstuurd worden ter bemoediging, verjaardag of andere feestelijke gebeurtenissen. De kaarten zijn te vinden in de hal van de Hoeksteen. De kaarten kosten € 1,- per stuk. De opbrengst gaat naar het werk van Wim van den Burg in Kenia. In 2018 was de opbrengst € 55,--

Contact: Ary de Jong
Tel.nr. 06 29 38 92 09
Email: lisary@caiway.nl
Bank: NL RABO 0340377889